



Charter van het Leo XIII seminarie

In 1892 werd het Leo XIII seminarie, na goedkeuring van paus Leo XIII, door Désiré Mercier gesticht met als bedoeling priesterstudenten te huisvesten die aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte zouden studeren. In een open geest ging dit neo-thomistische project de dialoog opzoeken tussen geloof, filosofie en exacte wetenschappen. Daarvan getuigt ook de persoon Armand Thiéry, medestichter van het seminarie en professor experimentele psychologie aan het HIW. Uit deze traditie van dialoog en openheid laat het Leo XIII seminarie zich ook vandaag nog steeds inspireren.

Vanuit haar katholieke wortels probeert het Leo XIII seminarie vandaag een gastvrij studentenhuis te zijn waar vele studenten van allerlei faculteiten en nationaliteiten mogen thuiskomen en groeien in gemeenschap. Gedragen worden door een gemeenschap creëert persoonlijke groeikansen waarin zowel vreugde als verdriet gedeeld kunnen worden. Deze positieve dynamiek ieder jaar opnieuw doorgeven aan nieuwkomers door hen welkom te heten en hen die groeikansen volop aan te bieden is cruciaal: niemand mag worden uitgesloten. Roddelen en pestgedrag zijn uit den boze.

Het Leo XIII seminarie wil ook een gastvrij huis zijn naar externe groepen en gemeenschappen: alle activiteiten die door externen op het Leo XIII seminarie worden georganiseerd kaderen in die open en gastvrije sfeer. Seksisme, racisme, homofobie, polariserend taalgebruik, religieus radicalisme of intolerantie horen op het Leo XIII seminarie niet thuis.

Binnen de sfeer van het tweede Vaticaans Concilie gelooft het Leo XIII seminarie dat geïnspireerde (geloofs)gemeenschappen gedragen worden door waarden als gelijkwaardigheid, openheid, respect voor andersheid. Heimwee naar het verleden staat volgens ons vaak een toekomstgerichte, verbindende gemeenschapsopbouw in de weg: vanuit een geïnspireerde traditie kunnen wij samen aan een toekomst bouwen, het Rijk Gods hier en nu handen en voeten geven. Anderzijds is het belangrijk geworteld te zijn in een traditie en trouw te blijven aan de eigen roeping. Leo XIII seminarie houdt een pleidooi voor de middenweg, de *via media* waarin gastvrijheid en openheid de kern van uit maken.

Organisatie _____ onderschrijft dit charter.

Contactpersoon en functie: _____

Omschrijving en datum activiteit: _____

Handtekening: